

Aan de slag met het witte laken

We zijn allemaal stuk voor stuk sterke schakels

Benodigheden: wit laken/grote lap wit stof, schaar, verf/stiften

Witte lakens

Als we aan lakens denken, denken we als eerste aan ons warme bed in onze eigen kamer, een goedennachtzoentje, een knuffel, mama of papa die je ondersteunt en zegt 'slaap zacht mijn schat'.

Met lakens kunnen we ook spookje spelen of ons eronder verstoppen en griezelige verhaaltjes vertellen. Maar het leukste is toch wel zalig wegdromen en ons veilig en geborgen voelen.

Een 'echte thuis' hebben waar je je veilig en geborgen voelt klinkt heel normaal, maar veel mensen hebben dit niet. Geen eigen warm bed, niemand die hen liefdevol 'slaapwel' zegt, geen mooie dromen, ...

Als we naar het laken kijken, zien we een gewoon wit stuk stof maar ... als we dit stuk stof van dichterbij bekijken zien we vele kleine draadjes die allemaal stevig aan elkaar geweven zijn tot één grote, sterke lap.

Vandaag gaan we ontdekken hoeveel kracht we samen hebben. Het gaat niet om wie de sterkste of de snelste is maar om de kracht van samenwerken met elkaar. We gaan van het laken een symbool maken waarmee we ons sterk maken tegen het onrecht van armoede en waarmee we aan de wereld willen tonen dat we samen opkomen tegen armoede.

Lintjes scheuren

Samen gaan we van een groot stuk stof kleine lintjes scheuren.

Zie je hoe klein de lintjes zijn en hoe de kleine draadjes opzij rafelen? Mensen die het moeilijk hebben en het gevoel hebben dat ze 'er niet bij horen' voelen zich ook klein en kwetsbaar. Hebben jullie zich ook al eens zo gevoeld? Of hebben jullie al eens iemand geholpen die zich niet goed voelde?

Er iets moois van maken

Als we nu naar onze lintjes kijken, zien we allemaal losse deeltjes die ooit één geheel waren van "één sterk laken". Nu is het maar een hoopje lintjes. Zuchtend, uitgeput van het vele scheuren kunnen we ons nu de vraag stellen "wat gaan we ermee doen?" Vele mensen zouden zeggen dat ze nog juist goed genoeg zijn voor een poetsdoekje, of erger nog, het gewoon weggooien.

Dat willen we na zoveel werk zeker niet laten gebeuren! We kunnen nog zoveel met die kleine stukjes stof doen! Elk lintje kunnen we een mooie, speciale betekenis geven met bv. onze naam, een tekening over onze dromen of een tekst met onze wensen voor een mooie wereld, zonder armoede. Hoe kleurrijker, hoe beter. Zo kunnen mensen in armoede jullie inzet, moed, hoop en warmte zien en voelen en weten zij dat ze er niet alleen voor staan.

Lintjes knopen tot een ketting

Wat maakt één enkel klein lintje nu uit? Veel! Ieder klein stukje is nodig om een sterk geheel te maken. Elk lintje is een kleine schakel die we kunnen samenbinden tot een stevige ketting.

Grote of kleine knopen, gemaakt door rijk of arm,... dat maakt allemaal niet uit want iedere schakel is belangrijk en maakt de ketting sterker. Samen knopen we onze kleine stukjes stof aan mekaar, zodat ieder lintje van ieder kind deel uitmaakt van onze stevige ketting.



Heb je al eens een knoop in een laken gezien? Vb. in een stripverhaal waarin iemand met een laken ontsnapt uit een raam. Met een geknoopt laken willen we tonen dat ontsnappen aan armoede een zaak is voor iedereen! Mensen kunnen in armoede terechtkomen omdat ze ziek worden, omdat ze hun werk verliezen,... Dat kan iedereen overkomen!

Ken je de uitspraken 'knoop het in je oren' of 'leg een knoop in je zakdoek'? Daarmee bedoelen we dat je boodschap heel belangrijk is en niet vergeten mag worden. Met de knoop in het witte laken zeggen we dat opkomen tegen armoede veel aandacht verdient!

De ketting zo lang mogelijk maken

Stel je nu eens voor dat al de geknoopte kettingen van alle klassen van de school met elkaar verbonden zouden zijn een hele lange ketting vormen. Die ketting krijg je niet zomaar stuk, want we hebben ze samen gemaakt en samen zijn we sterker dan alleen.

Als we deze lange ketting aan het schoolgebouw of aan de schoolpoort hangen, tonen wij aan iedereen die er voorbijkomt dat alle leerkrachten en leerlingen van deze school opkomen tegen armoede!

En ... we kunnen de ketting nóg langer maken, door alle kettingen van alle scholen in je gemeente aan mekaar te knopen!

Zo zie je maar dat je met een laken nog veel meer kan doen dan alleen maar je bed ermee opmaken. Vertellen jullie het ook verder aan mama, papa, broer, zus, oma, opa,...?